

RINGE SOGNS KIRKEBLAD

December 2017 – Marts 2018



Indhold:

At have et lod i livet	2	Koncerter i december	5
»Luther-træ«	3	Kor i 2018.....	6
Nu også »dåbsklude« i Ringe kirke ...	4	Konfirmationer i Ringe	6
På rejse i Luthers fodspor	4	Kirkebil	6
Adventskalender		Navnestof.....	6
for børn i Ringe kirke	4	Mobile Pay	7
Skal I giftes? I kirken, måske?.....	5	Lørdagsdåb	7
Julehjælp i Ringe Sogn		Ringe kirkes besøgsgruppe	7
– vi hjælper hinanden!.....	5	Leje af Sognegården	7
		Opslagstavlen	7
		Gudstjenesteliste	8

At have et lod i livet

Jeg er vokset op på landet i Midtjylland. Lidt nord for Silkeborg i hvad man – lærte jeg senere – geografisk set kalder for »tilfældigt spredte gårde«. Dvs. vores familie boede nu ikke på en gård, men på områdets nedlagte landsby-skole, som blev overflødig da man i begyndelsen af 1970-erne byggede de store opsamlingskoler med plads til over 1000 elever, og hvor også jeg og mine søskende gik.

Vores skole havde 4 klasser pr. årgang, og D-klassen, som jeg gik i, var en noget broget samling af børn, der ankom hver morgen i adskillige forskellige skolebuser kørt ind fra et stort geografisk område. Alle børn med hver sin forudsætning, med hver sin baggrund og med hvert sit lod i livet.

Der var Poul, der kom fra en gård. Han sagde aldrig et ord og gik altid, sommer og vinter, i en kortærmet t-shirt og da vi nåede 7. klasse gik han ud af skolen, for at arbejde hjemme, for alle var tilsyneladende enige om at skolen alligevel ikke kunne lære ham mere. Der var Randi, der måtte ALT, længe før vi andre måtte, men som bare altid havde alle sine mindre søskende med. Karsten, der vidste at han skulle overtage sin fars forretning, så drømmene om at blive pro-

fessionel håndboldspiller, dem gad han overhovedet ikke drømme. »Man ved jo hvad man har«, som han sagde engang i 4. klasse. Og så var der de superheldige: dem, der boede i parcelhus! For mig, der boede på landet, var topmålet af lykke et et-plans hus på en villavej, hvor der var legekammerater lige rundt om hjørnet og hvor man måtte være længe ude om aftenen. Hanne og Kirsten var de sejeste piger i klassen og Hannes mor arbejdede på plejehjem og røg masser af cigaretter og hjemme ved Kirsten havde de en tørre-tumbler, så ens cowboy-bukser ikke var en hel uge om at tørre efter vask. Og hun havde en storebror, der havde knallert. Nogle havde fået et heldigt lod i livet, efter min mening!

Mange af pigerne drømte om at blive damefrisør eller at arbejde i Jyske Bank, men jeg var sådan en, der skulle væk. Det vidste jeg allerede som barn, at vi havde jo ingen gård eller forretning der skulle overtages; begge mine forældre kom fra Fyn, vi var tilflyttere og derfor skulle jeg heller ikke blive boende. Mit lod var at skulle videre, og det var jeg slet heller ikke ked af – sådan var det bare. Ligesom noget andet også bare *var* for mine klassekammerater. Vi snakkede selvfølgelig



Kirkebladet udgives af Ringe menighedsråd og redigeres af bladudvalget. Foto: Menighedsrådet.
Henvendelse vedrørende kirkeblad: Tage Bebe Knudsen, tlf. 30 24 26 47, (E-mail: tagebebe@gmail.com)

Sognepræst: Karen Blauenfeldt Dam, træffes alle hverdage, dog ikke fredag, i Sognegården, Søvej 31.
(kirkebogsførende) Tlf. 62 62 41 45 eller mobil: 51 85 85 56 (E-mail: kbd@km.dk).

Sognepræst: Lene Kjær Andersen, træffes alle hverdage, dog ikke mandag, i Sognegården, Søvej 31.
Tlf. 30 70 97 80 (E-mail: lcan@km.dk).

Kordeg: Aksel K. Larsen, træffetid alle hverdage kl. 10.00-14.00.
Søvej 31, tlf. 62 62 15 26 (E-mail: akkl@km.dk).

Kirkegårdsleder: Bente Vestergaard Nielsen, tlf. 62 62 15 05 (E-mail: ringekirkegaard@mail.dk).

Organist og korleder: Kirsten Wind Retoft, tlf. 62 62 44 04 (E-mail: retoft@midtfyn.net).

Kirketjener: Hanne Hansen, tlf. 62 62 15 44. (E-mail: kirketjeneren@gmail.com).

Ringe Sogns Hjemmeside: www.ringekirke.dk

Menighedsrådet:

Formand: Marianne K. Rasmussen, tlf. 24 84 90 53 (E-mail: marsv@post.tele.dk).

Møder: Normalt den sidste onsdag i hver måned i Sognegården, Søvej 31. Ingen møder i juni, juli og december. Møderne er offentlige. Dagsorden ophænges i våbenhuset 7 dage før hvert møde. Findes også på kirkens hjemmeside www.ringekirke.dk. Kirken er åben mandag til torsdag kl. 9.00-14.30 og fredag kl. 9.00-12.00.

Kirkeblad: Næste kirkeblad har deadline den 21. februar 2018.

aldrig om det, – ja tænkte det vel ikke engang – men et eller andet sted vidste vi godt at vores liv ikke var begyndt her og nu med os, men i en anden tid, et andet sted, med nogle andre. At intet menneske begynder sit liv uden noget på forhånd givet.

På en måde så selvfølgelig, at vi slet ikke kan se det; vores familie, vores tid, kultur, land og traditioner er som det vand vi svømmer i.

Allerede som børn var mine klassekammerater vidt forskellige, og vi har for længst mistet kontakten til hinanden. Nogle blev, andre flyttede væk, men netop deri var vi også ens. Ens i at have et lod, som vi ikke selv havde bestemt, men som bestemte retningen for vores liv.

På samme måde som vores lod i dag er at bo i et kristent land, der blandt meget andet fejrer jul. En højtid vi heller ikke selv har fundet på, eller selv skal fylde med

indhold, for det er givet os på forhånd. Kristendommen bestemmer retningen for vores liv, hvis vi vil – og heldigvis, for den påstår at det hele ender godt! Selv for et lille barn, der startede sit liv i de usleste kår i en krybbe i Betlehem, voksede op som flygtningebarn i Egypten, senere levede som hjemløs på vejene i Israel og blev henrettet som en simpel forbryder og endte sit liv allerede som godt 30-årig.

Det barn, hvis liv blev lod og horisont for os og vores liv, fejrer vi til jul. Og hvis du synes dine børn eller børnebørn ikke kender historien om ham godt nok, så send dem hen i kirken alle de fire advents-lørdage fra kl. 11.00-12.30, hvor vi som noget nyt har »advents-kalender for børn« med fortælling, sang, kreativitet og leg. Begge præster deltager og det er gratis at være med.

Karen Blauenfeldt Dam

»Luther-træ«

Onsdag den 27. september blev der i forbindelse med kirkegårdsvandringen plantet et såkaldt »Luther-træ« på Ringe kirkegård.



I anledning af Luther-året blev alle menighedsråd opfordret til at plante et træ til minde om Luther og reformationen, men da dette de fleste steder skete i det meget tidlige forår, ønskede vi at vente til sensommeren, da det er den bedst egnede plantetid – især for lidt større træer.

Vores kirkegårdsleder, Bente Nielsen, foreslog et paradisæbletræ, som kunne stå et sted på kirkegården. Det skulle helst være synligt for rigtig mange, så placeringen er derfor tæt på P-pladsen ud mod Centrumpladsen. Her kan alle nyde træet, de røde æbler og efterårsløvet igennem forhåbentlig mange år.

Marianne Kokkendoff Rasmussen



Nu også »dåbsklude« i Ringe kirke

Allerede den 21.-22. oktober blev dåbskludene taget i brug – til et boom af dåb, idet der ved lørdagsdåbsdagen var 5 børn, der blev døbt, og ved gudstjenesten om søndagen var der 2 børn.

Ringe kirke siger foreløbig tusind tak til de damer, der hygger sig med at strikke disse klude, de vakte stor glæde for de første forældre, der modtog dåbskludene.

Marianne Kokkendoff Rasmussen



På rejse i Luthers fodspor

I begyndelsen af efterårsferien drog 19 sangere her fra Ringe til Tyskland i Luthers fodspor sammen med ca. 70 andre sangere og hjælpere fra i alt 9 fynske kirkekor. Inden afrejsen holdt de en flot koncert i en fyldt Odense Domkirke. Rejserepertoiret bestod af fortrinsvis nyskrevet dansk musik, skrevet netop til Lutheråret.

Søndag 15. oktober sang det sammenbragte kor til højmessens i Schlosskirche i Wittenberg, som var det sted, hvor Luther for næsten præcis 500 år siden slog sine 95 teser op på kirkedøren (31. oktober 1517). Disse var som bekendt indledningen til reformationen. Pga af det danske islæt ved gudstjenesten blev det alterklæde (antependium), som Dronning Margrethe har syet til kirken i jubilæumsgave selvfølgelig-

lig vist frem. Om eftermiddagen besøgte vi grotterne i Rübeland, som er nogle imponerende drypstenshuler med glitrende stagslamitter og stalaktitter og en underjordisk sø. Herefter tilbage til Dessau, hvor der blev overnattet de to første nætter. Om mandagen gik turen til Erfurt. Her ligger Augustinerklosteret, hvor Luther aflagde sit klosterløfte. Det var selvfølgelig en særlig ære, at få lov at synge her til deres Abendgebet. Forinden blev der både tid til at kigge på byen og ikke mindst dens butikker, der var jo fortrinsvis piger med på turen. Efter en overnatning i Erfurt gik turen hjemover. Dog med en lille omvej over Eisleben, hvor vi sang en lille middagskoncert i St. Andreaskirche, som var det sted, hvor Luther holdt sin sidste prædiken. Det blev en herlig tur med masser af fællesskab og dannelse. Så det at kende egen kultur og møde andres kultur, noget om at gøre sig umage og levere det bedste, man kan, opleve at løfte i fællesskab, og nye venskaber er nogle af de ting, man tager med hjem efter sådan en tur. Den fælles oplevelse og det at være sammen i flere dage styrker også sammenholdet mellem sangerne, så det er en oplevelse, vi kan leve på længe.



Adventskalender for børn i Ringe kirke

Lørdag d. 1. december kl. 11.00 Adventskalender for børn

Alle de fire adventslørdage, sidste gang lørdag den 22. december. Med kirkens julekrybbe i centrum vil der hver adventslørdag fra kl. 11.00-12.30 være julehygge for børn i Ringe Kirke.

Åbning af kalenderlåge, fortælling, kreativ fremstilling af de enkelte temaer, og så skal vi også synge nogle af de smukke advents- og julesalmer. Adventskalenderen henvender sig fortrinsvis til store børnehæbørn og små skolebørn, men både mindre og større børn er naturligvis også meget velkomne. Det er gratis at deltage. Adventskalenderen kaldes også »Gud passer børn« og er blevet til i samarbejde med Ringe Handelsstandsforening.

Skal I giftes? I kirken, måske?

Fredag d. 23. februar kl. 16.30 inviterer Ringe Kirke kommende brudepar til en inspirerende eftermiddag med jeres kommende bryllup som det altoverskyggende tema. Kirkens præster og en del af kirkens personale vil være til stede ved arrangementet og fortælle om vielse/velsignelse i Folkekirken. Eftermiddagen vil indeholde alt fra viden om prøvelsesattester til vielses ritualens ord – Fra viden om salmer og musik til at se på det smukke kirkerum.

Så går I med overvejelser om at blive viet i kirken, er I meget velkomne til at deltage, det er gratis og det er bestemt ikke en forudsætning at man allerede har bestilt en tid i kirken til sit kommende bryllup.

Par der allerede har planlagt en vielse i løbet af 2018 vil modtage en invitation til arrangementet.

Julehjælp i Ringe Sogn – vi hjælper hinanden!

Op til jul kan det være svært at få pengene til at slå til. Derfor har Ringe Sogn for nogle år siden besluttet at uddele julehjælp. I løbet af året samler vi ind i kirken til udvalgte gudstjenester og koncerter, sådan at vi kan hjælpe med en lille økonomisk håndsrækning til dem, der har behov. Hvis du ønsker at

komme i betragtning til julehjælpen, så skriv et par linjer om din økonomiske situation og send dem til sognepræst Karen Blauenfeldt Dam, Sognegården, Søvej 31, 5750 Ringe, eller læg brevet i postkassen ved sognegården. Så vil et lille udvalg bestående af sognets to præster samt et menighedsrådsmedlem fordele de indkomne midler.

Ansøgningsfristen er i år onsdag den 13. december og legats-portionerne (á ca. 500 kr.) vil blive uddelt inden jul.

Karen Blauenfeldt Dam

Julekoncerter i Ringe kirke

Julen er fuld af traditioner. I Ringe kirke er det en tradition, at få besøg af Gymnasiet og Musikskolen.

1. søndag i advent, d. 3. dec. kl. 19.30, Adventskoncert med elever og lærere fra Midtfyns Gymnasium. Skolens kor, musikklasserne og solister herfra synger og spiller julen ind i mange forskellige genrer.

Første torsdag i december, d. 7. kl. 19.00, koncert med elever fra Faaborg Midtfyn Musikskole. Der er julemusik for solo-instrumenter og mindre samspilsgrupper. Koncerten vil selvfølgelig henvende sig til forældre og søskende, men alle interesserede er velkomne til at møde op og lytte med.

3. søndag i advent, d. 17. dec. kl. 16.00, julekoncert med Ringe kirkes Spire-, Junior- og Pigekor. Ca. 55 unge piger sørger for en times koncert med luciaoptog, korsang, solister og fællessang. Julestemning for alle pengene.

Og det der lægges i kirkens bøsser ved disse arrangementer, går ubeskåret til sognets julehjælp.

Fredag d. 15. december kl. 10 – ca. 12.00, synges julen ind i Sognegården. Vi vil nyde at høre hinandens juleoplevelser eller bare synge netop din yndlings julesalme. Alle er velkomne og der sluttet af med Birthes gode suppe.

Kor i 2018:

Ringe kirkes juniorkor (5. kl. og opefter): mandag d. 8. januar kl. 16.00-17.00

Ringe kirkes Gospelkor (www.rk-gospel.dk): mandag d. 8. januar kl. 19.30-20.00

Ringe kirkes Spirekor (2.-4. kl.): tirsdag d. 9. januar kl. 15.30-16.30

Ringe kirkes Pigekor, kun efter optagelsesprøve, kontakt Kirsten 5185 8255

Konfirmationer i Ringe

Tingagerskolen:	1. søndag i maj	kl. 10.00 el. kl. 9.30 og kl. 11.15.
Friskolerne:	St. Bededag	kl. 10.00
Nordagerskolen:	2. søndag i maj	kl. 9.30 og 11.15

Kirkebil

Bestilling af kirkebil til og fra gudstjenester/koncerter i kirken, gudstjenester på Tingager Plejehjem og arrangementer i Præstegården samt i Sognegården kan bestilles senest dagen før og helst inden kl. 18 på tlf. 62 62 22 60 (Mette's Taxi).

Navnestof

Døbte

30/7 Anton Christian Rasmussen
26/8 Viggo Thiilborg Petersen
10/9 Alexander Næsby Korsgaard
10/9 Nora Marie Stauning Rønsholt
23/9 Thio Søgaard Lorentzen
1/10 Sander Bech Aagaard
21/10 Alexander Horne Hansen
21/10 Agnes Harkjær Eistrup
21/10 Holger Mørkenborg Ravn
21/10 William Johannes Birk Jensen
21/10 Malte Føns Madsen
22/10 Lærke Juhl Kjeldsen
22/10 Agnes Richter Ladefoged

Viede

12/8 Lisa Paludan Gummer og
Steen Schier Christiansen
19/8 Maria Andersen og
Jakob Rasmussen
26/8 Berit Brodersen og
Lars Skov Broholm
26/8 Vivi Beck og Dan Udsen

9/9 Stine Sofie Jensen og
Mads Bruun-Nielsen
23/9 Michelle Lorentzen og
Kasper Søgaard

Begravede/bisatte

6/7 Ole Nielsen
8/7 Ester Elkjær Mortensen
13/7 Jørgen Sjøholm Rasmussen
13/7 Petra Kristine Kjær
15/7 Tove Minna Pedersen
20/7 Lilli Lykke Kokkendoff Johansen
22/7 Mads Roar Madsen
9/8 Svend-Aage Weinrich Nielsen
11/8 Gudrun Sørensen
16/8 Bent Henriksen
28/8 Karen Margrethe Karlsen
Hedemann
30/8 Marie Irene Sørensen
5/9 Anna Marie Nielsen
16/9 Sonja Ottosen
16/9 Vivi Amtoft Schmidt
7/10 Kurt Helge Ibsen Jensen
24/10 Hans Ole Pedersen
25/10 Lone Rahbek

Mobile Pay

Det er nu muligt at betale med Mobile Pay til Ringe Kirke.

Det kan fx bruges til kirkebøssen og koncerter med entre.

Nummeret er 2160 7385.

Ringe Kirkes besøgsgruppe

Interesserede, der ønsker at få besøg, eller som måske kunne tænke sig at blive besøgsven, er velkomne til at kontakte: Karen Blauenfeldt Dam, tlf. 62 62 41 45.

Lørdagsdåb Der er lørdagsdåb på følgende datoer i den kommende periode: Den 9. december kl. 13, den 17. februar og den 31. marts kl. 11.

Leje af Sognegården

Sognegården udlejes til sammenkomster eller receptioner efter kirkelige handlinger afholdt i Ringe Kirke eller Ringe Kapel. Kontakt kirketjeneren eller kordegnen. Du kan se mere info på www.ringekirke.dk

Opslagstavlen

For nærmere info, se tidligere udsendt aktivitetskalender (findes også i våbenhuset og på Kirkekantoret) eller på hjemmesiden www.ringekirke.dk

16. november	kl. 19.30	»Musicalsange i kirken«
25. november	kl. 19.00	Menighedsrådsmøde
30. november	kl. 20.30	Aftensang i sideskibet
2. december	kl. 11.00-12.30	Adventskalender for børn
3. december	kl. 19.30	Gymnasiets adventskoncert
7. december	kl. 19.00	Musikskolens Julekoncert
9. december	kl. 11.00-12.30	Adventskalender for børn
9. december	kl. 13.00	Lørdagsdåb
16. december	kl. 11.00-12.30	Adventskalender for børn
17. december	kl. 16.00	Kirkens egen Julekoncert
23. december	kl. 11.00-12.30	Adventskalender for børn
8. januar	kl. 16.00	Ringe Kirkes juniorkor, sæsonstart
8. januar	kl. 19.30	Gospelkoret, sæsonstart
9. januar	kl. 15.30	Ringe Kirkes spirekor, sæsonstart
13. januar	kl. 10.30	Nytårsparade, spejderne
15. januar	kl. 14.00	Sangeftermiddag, sæsonstart
21. januar	kl. 19.30	Koncert med Bo Horsevad og Lise Bech Bendix
5. februar	kl. 19.00	Vinterkoncert med Ringe kirkes Spire, Junior- og Pige kor samt Midt fyns drengekor
17. februar	kl. 11.00	Lørdagsdåb
20. februar	kl. 11.00	Babysalmesang, sæsonstart
22. februar	kl. 17.00	Aftensang i sideskibet, sæsonstart
23. februar	kl. 16.30	Inspiration for kommende brudepar
4. marts	kl. 16.00	Gospelkoncert
28. marts	kl. 16.30	Cykelgudstjeneste med Anders Eyvind Nielsen
31. marts	kl. 11.00	Lørdagsdåb

Ret til ændringer forbeholdes.

Gudstjenesteliste november 2017 – april 2018

12. nov.	22. <i>s.e.trin.</i>	KBD	10.00	Med efterfølgende kort pilgrims- vandring for interesserede
19. nov.	23. <i>s.e.trin.</i>	LKA	10.00	
26. nov.	<i>s.s. i kirkeåret</i>	KBD	10.00	Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne Kollekt: Kirkens Korshær
3. dec.	<i>1. søndag i advent</i>	KBD	10.00	
9. dec.		KBD	11.00	Lørdagsdåb
10. dec.	<i>2. søndag i advent</i>	KBD	10.00	Kollekt: Sognets julehjælp
17. dec.	<i>3. søndag i advent</i>	LKA	10.00	
24. dec.	<i>Juleaften</i>	KBD	11.00	Børne/ familiegudstjeneste
24. dec.	<i>Juleaften</i>	KBD	14.00	Kollekt: Børnesagens fællesråd
24. dec.	<i>Juleaften</i>	KBD	15.15	Kollekt: Børnesagens fællesråd
24. dec.	<i>Juleaften</i>	LKA	16.30	Kollekt: Børnesagens fællesråd
25. dec.	<i>Juledag</i>	LKA	10.00	Kollekt: Børnesagens fællesråd
26. dec.	<i>2. juledag</i>	KBD	10.00	
31. dec.	<i>Julesøndag</i>	LKA	10.00	
1. januar	<i>Nytårsdag</i>	KBD	16.00	Kollekt: Bibelselskabet
7. januar	<i>1. søn. e. helligtrek.</i>	LKA	10.00	
13. januar		KBD/LKA	10.30	Nytårsparade
14. januar	<i>2. søn. e. helligtrek.</i>	KBD	10.00	
21. januar	<i>Sid. søn. e. helligtrek.</i>	LKA	10.00	
28. januar	<i>Søndag Septuagesima</i>	LKA	10.00	Kirkekaffe
4. februar	<i>Søndag Seksagesima</i>	KBD	10.00	
11. februar	<i>Fastelavns søndag</i>	LKA	10.00	
17. februar		LKA	11.00	Lørdagsdåb
18. februar	<i>1. søndag i fasten</i>	LKA	10.00	
22. februar		KBD	17.00	Aftensang i sideskibet
25. februar	<i>2. søndag i fasten</i>	LKA	10.00	Kirkekaffe
4. marts	<i>3. søndag i fasten</i>	KBD	10.00	
11. marts	<i>Midfaste søndag</i>	KBD	10.00	Folkekirkens Nødhjælp
18. marts	<i>Mariæ bebudelses dag</i>	LKA	10.00	
22. marts		KBD	17.00	Aftensang i sideskibet
25. marts	<i>Palmesøndag</i>	LKA	10.00	Kirkekaffe
29. marts	<i>Skærtorsdag</i>	KBD	19.00	
30. marts	<i>Langfredag</i>	LKA	10.00	
31. marts		KBD	11.00	Lørdagsdåb
1. april	<i>Påskedag</i>	KBD	10.00	
2. april	<i>2. påskedag</i>	LKA	10.00	
3. april		KBD	17.00	Gud & spaghetti

LKA: Lene Kjær Andersen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

Ret til ændringer forbeholdes