

# RINGE SOGNS KIRKEBLAD

April – August 2018



## Indhold:

Det med at tro.....	2	Tiden, hvor blev den af? .....	6
2. Pinsedag og Folkekor.....	3	Ældreudflugt.....	6
Babysalmesang.....	3	Kirkebil.....	6
Kære kirkegænger.....	3	Konfirmationer i Ringe.....	6
Som vi håbe, så vi gro.....	4	Navnestof.....	6
Sangeftermiddagene i sognegården.....	5	Mobile Pay.....	7
Cykelgudstjenesten – bemærk ny dato.....	5	Lørdagsdåb.....	7
Hjertestarter.....	5	Ringe kirkes besøgsgruppe.....	7
4. maj koncert kl. 19.30 med Pro Cantukoret... ..	5	Leje af Sognegården.....	7
		Opslagstavlen.....	7
		Gudstjenesteliste.....	8

## Det med at tro

Den fine og hjemmelavede kirke i træ, som I ser på forsiden af dette kirkeblad, har fulgt mig på mine forskellige præstekontorer, siden jeg fik mit første præsteembede. Kirken er lavet af min niece Ida, som dengang blot var et lille skolebarn. Jeg husker ikke præcist, hvornår den dengang lille Ida gav kirken til mig, men det må være før jeg fik mit første embede, fordi kirken ingen lighed har med den kirke jeg boede ved siden af dengang, som var af røde sten. Den lille kirke ligner nok det vi forbinder med en dansk landsbykirke, hvidkalket med et højt tårn. En kirke som Ringe Kirke, bortset fra at Ida så har sat tårnet på den forkerte side.

Jeg er meget glad for den lille kirke, for udover at jeg sætter pris på at hun har brugt mange timer i skolen på at fremstille kirken til mig, så symboliserer den også at kirken og troen var noget vi pludselig kunne tale om.

Fra helt lille har jeg haft en tro på Gud, men gemte det for langt de fleste venner, det var bare ikke noget man talte om, også selvom langt størstedelen blev konfirmeret, i familien var det blot noget vi talte om i glimt, mine forældre nævnte det få gange, men på en underlig måde vidste jeg at de havde

deres tro. Jeg husker en episode, hvor jeg viste min mor et udklip hvor overskriften var noget i retning af: Flere unge tror på Gud. Hun spurgte forundret: Gør du da også det? Jeg svarede ja, og jeg skal da også konfirmeres om nogle år, det var en lettelse for mig på en underlig måde, selvom jeg kun var et ganske lille skolebarn.



Det var faktisk først da jeg begyndte at læse teologi, at folk, også i familien, begyndte at spørge mig om tro. Derfor ramte det mig også, da jeg for noget tid siden hørte en skuespiller i et interview fortælle om sin tro. Det var skuespilleren Lars Mikkelsen, der i forbindelse med arbejdet i tv-serie »Herrens Veje« talte om sit forhold til tro, i Berlingske Tidende d. 9. oktober fortæller han om hvordan arbejdet med serien har styrket hans tro, med hans egne ord hælder han mere end nogensinde til at tro.

Det er jo de færreste der får en øget bevidsthed om tro, fordi de skal spille en rolle på tv, eller som jeg får en mulighed for at tale om tro med venner og familie, fordi jeg begynder på præsteuddannelsen. Men måske kommer det så i forbindelse med at

Kirkebladet udgives af Ringe menighedsråd og redigeres af bladudvalget. Foto: Menighedsrådet.  
Henvendelse vedrørende kirkeblad: Tage Bebe Knudsen, tlf. 30 24 26 47, (E-mail: [tagebebe@gmail.com](mailto:tagebebe@gmail.com))

**Sognepræst:** Karen Blauenfeldt Dam, træffes alle hverdage, dog ikke fredag, i Sognegården, Søvej 31.  
(kirkebogsførende) Tlf. 62 62 41 45 eller mobil: 51 85 85 56 (E-mail: [kbd@km.dk](mailto:kbd@km.dk)).

**Sognepræst:** Lene Kjær Andersen, træffes alle hverdage, dog ikke mandag, i Sognegården, Søvej 31.  
Tlf. 30 70 97 80 (E-mail: [lcan@km.dk](mailto:lcan@km.dk)).

**Kordeg:** Aksel K. Larsen, træffetid alle hverdage kl. 10.00-14.00.  
Søvej 31, tlf. 62 62 15 26 (E-mail: [akkl@km.dk](mailto:akkl@km.dk)).

**Kirkegårdsleder:** Bente Vestergaard Nielsen, tlf. 62 62 15 05 (E-mail: [ringekirkegaard@mail.dk](mailto:ringekirkegaard@mail.dk)).

**Organist og korleder:** Kirsten Wind Retoft, tlf. 62 62 44 04 (E-mail: [retoft@midtfyn.net](mailto:retoft@midtfyn.net)).

**Kirketjener:** Hanne Hansen, tlf. 62 62 15 44. (E-mail: [kirketjeneren@gmail.com](mailto:kirketjeneren@gmail.com)).

**Ringe Sogns Hjemmeside:** [www.ringekirke.dk](http://www.ringekirke.dk)

**Menighedsrådet:**

**Formand:** Marianne K. Rasmussen, tlf. 24 84 90 53 (E-mail: [marsv@post.tele.dk](mailto:marsv@post.tele.dk)).

**Møder:** Normalt den sidste onsdag i hver måned i Sognegården, Søvej 31. Ingen møder i juni, juli og december. Møderne er offentlige. Dagsorden ophænges i våbenhuset 7 dage før hvert møde. Findes også på kirken hjemmeside [www.ringekirke.dk](http://www.ringekirke.dk). Kirken er åben mandag til torsdag kl. 9.00-14.30 og fredag kl. 9.00-12.00.

**Kirkeblad:** Næste kirkeblad har deadline den 20. juni 2018.

man skal giftes, og overvejer kirken, eller i forbindelse med ens barns dåb eller konfirmation. Eller når man mister et menneske man holder af.

For taler vi om troen med hinanden? Eller er vi for blufærdige? I kirken får vi et sprog fælles i bøn og salmer, vi låner andres ord

til at formulere det som kan være svært at sige, samtidig er kirken også et frirum, hvor alt andet kan lukkes ude, og der er plads og ro til de dybe tanker. Men troen begrænser sig jo ikke til kirken, den lever som en del af os hele tiden, om vi taler om den eller ej.

*Lene Kjær Andersen*

## 2. Pinsedag og Folkekor

Midtfnyn Provsti inviterer igen i år alle de midtfnynske sogne til en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 14.00 i Bakkelunden, Kværndrup.

Kom og vær med til en festlig pinsegudstjeneste i forhåbentlig dejligt vejr.

Folkekoret var savnet af mange sidste år, så forhåbentlig kan det lykkes at samle en flok af sangglade mennesker, der har lyst til at være med i Pinsekoret i år. Der bliver kun én øvegang, nemlig torsdag d. 17. maj

kl. 19.00-21.00 i Ringe Kirke. Alle, der har lyst til at synge med, kan senest d. 3. maj tilmelde sig hos *organist Kirsten Wind Retoft*, mail: [retoft@midtfnyn.net](mailto:retoft@midtfnyn.net) eller på tlf: 5185 8255.

Efter gudstjenesten er der mulighed for samvær i det grønne. Medbring kaffekurv samt evt. tæppe og stol. Der er bænke på pladsen. Der kan parkeres på kirkens og skolens parkeringsplads.

I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Kværndrup Kirke, og kaffen kan drikkes i kirken.

### Babysalmesang

Bemærk venligst, at det annoncerede tidspunkt i aktivitetskalenderen er forkert: det er kl. 10.00!

### Kære kirkegænger

VIS HENSYN! – dette skilt vil man snart kunne se i kirkens våbenhus, sat op af menighedsrådet med en henstilling til at være diskret og vise hensyn.

Det er så dejligt at se et barn blive døbt eller et brudepar blive viet, og rigtig mange ønsker at forevige dette ved at tage foto eller filme.

Ikke alle kirkegængere ønsker at se f.eks. dåben gennem en skærm fra en mobil eller en I-pad, derfor henstiller menighedsrådet til at alle fotograferer efter tjenesten, hvor alle er meget vel-

komne til at blive i kirken og tage billeder, hvor kun éns egne pårørende er med på billederne.

Hvad angår fotografering eller filmoptagelse ved bryllupper aftales proceduren for dette i forbindelse med samtalen med præsten.

Der er faktisk en ophavsret, som alle skal tage hensyn til, og derfor beder menighedsrådet om, at alle kirkegængere respekterer dette. Billeder eller film må ikke anvendes på de offentlige medier som f.eks. YouTube eller Facebook.

## Som vi håbe, så vi gro

Sidste sommer den 1. august flyttede jeg og min familie ind i præstegården.

Det viste sig at med den kirkebogsførende sognepræstestilling fulgte også bopælspligten i præstegården, og så måtte vi jo sætte vores hus på Jernbanegade til salg og begynde at pakke i flyttekasser.

Det er i øvrigt utroligt hvad man ad åre samler sammen, så da vores to flyttelæs med i alt 164 flyttekasser + det løse kørte ind på præstegårdens gårdsplads, var det kun godt at vide at vores nye hus ville være næsten dobbelt så stort som det vi kom fra, så vi sagtens kunne få plads til det hele.

Først skulle håndværkerne dog lige blive færdige med det nye tag, men da degjorde det i begyndelsen af november, og også 1. salen kunne bebos, har vi nu fået den dejligst tænkelige præstegård at bo i.

Det vidste jeg nu godt, for jeg kendte huset allerede. Siden 1943 da min farfar og farmor kørte ind på gårdspladsen med deres flyttelæs fra Berlin, har præstegården i Ringe væ-



ret en stor del af min familie-fortælling. Fra 1943-1974 beboet af min farmor og farfar, fra 1974-2000 af min farbror Henning sammen med Anette og deres børn Jens og Mikkel, og så naturligvis med et afbræk i familiefortællingen fra 2000-2016, hvor min daværende kollega Anders Nielsen boede der. Indtil da har præstegården lagt stuer (og konfirmandstue, ikke mindst) til mange familiefester.

Den er min fars barndomshjem (– og ja, han har sendt mange gamle billeder, for bare lige at vise mig hvordan møblerne *kunne* placeres) og den rummer også mange af mine barndoms minder, lige fra rundbold i haven med mine fætre (hvor jeg brækkede min lillefinger) til den indbyggede skabsvæg i soveværelset, med spejl-indhak og sminkebord, hvor min farmor for mange mange år siden lærte sit lille nysgerrige barnebarn hvordan fine damer dupper parfume bag øret.

Et enkelt af præstegårdens møbler har sågar fundet tilbage: det gamle chatol – stadig med en svag duft af »Grøn Advokat«, når man åbner skufferne – sukkede da det blev sat på plads i kontoret.

Det er med andre ord rigtig godt at være flyttet i præstegården, hvor meget stadig er ved det gamle, men hvor der også sker nyt. Renoveringen af 1. salen har skabt et fantastisk dejligt og lyst rum, hvor der før blev spildt mange m<sup>2</sup> på upraktiske gangarealer. Måske skal haven i den kommende tid udvides med en »risle-bæk« – eller rettere formindskes, for kærlighedsstien indtager en lille del af haven til det formål, sådan som haven gennem de sidste 100 år har afgivet jord til mange formål: byens beskyttelsesrum under den nuværende parkeringsplads v. kapellet, parkeringspladsen mod Søvej da det daværende sygehus ønskede at udvide og kærlighedsstien for nu at nævne et par stykker.

For tiden står jo ikke stille! Som træsnittet over præstegårdens hoveddør har sagt det siden opførelsen i 1895: Som vi håbe, så vi gro.

Vi lever alle i lyset af fremtiden, og for en kristen præstegård kan den næppe være

andet end lys og god, al den stund vi ved at livet ender i Guds Rige. Som vi håbe, så vi gro – Det er ikke noget dårligt motto at være flyttet ind under!

*Karen Blauenfeldt Dam*

---

## Sangeftermiddagene i sognegården

Mange har sagt, at sognegården er en stor bygning, men den store sal er alligevel ofte fyldt næsten til det maximale – ikke mindst i forbindelse med sangeftermiddagene, som er blevet en stor succes.

Birthe Hestbech sagde i forbindelse med sidste eftermiddag, at vi i den gamle konfirmandstue ved præstegården sagde, at »nu lukker vi dørene, for vi kan ikke være flere«. Det er lige før vi må sige det samme i sognegården. Men det er et positivt problem, så vi må prøve med en anden bordopstilling, så der fortsat er plads til alle.

Sangene, der synges, vælges af en person, der har »noget på hjertet« – en, der har lyst til at udvælge sange til de ca. 2 timer, hvor der ligger en kaffepause midt mellem sangene. Der er igen in at synge, og det er en stor fornøjelse at se, hvor mange der har lyst til at være med disse eftermiddage. Vi håber meget at eftermiddagene også frem over vil kunne interessere rigtig mange, selvom der bliver sunget også i mange andre sammenhænge.

Har man lyst til at vælge sange til én af disse eftermiddage, er man meget velkommen til at kontakte Birthe Hestbech.



## Cykelgudstjenesten – bemærk ny dato

Anders Eyvind Nielsen er igen præst ved cykelgudstjenesten i Ringe Kirke.

Denne var annonceret til den 28. marts – sidste onsdag i marts, som tidligere, men da denne dato ligger lige op til påsken, rykkes cykelgudstjenesten til onsdag den 21. marts kl. 16.30.

---

## Hjertestarter

Menighedsrådet har flere gange drøftet nødvendigheden af at opsætte en hjertestarter ved Ringe Kirke. Der findes en sådan på Ringe Bibliotek, dog indendørs, men det er nu planen at sætte den i et skab uden for biblioteket ud mod Centrumpladsen, så den dermed bliver frit tilgængelig døgnet rundt.

Ringe Menighedsråd er blevet opfordret til at være med til at sponsorere denne flytning samt forsikringen af den i en 8-årig periode, hvilket vi har givet tilsagn om, idet den vil være inden for en rimelig rækkevidde til brug for både kirke, kirkegård og kapel.

Dens endelige placering er i skrivende stund ikke kendt, men der vil komme et opslag op i våbenhuset samt i kapellet om dette, når den sættes op. Vi håber ikke at få brug for den, men det er trygt at vide, at den nu sættes op uden for biblioteket.

---

## 4. maj koncert kl. 19.30 med Pro Cantukoret

»– for det er forår og Danmark frit«, det er stadig værd at markere. I år gøres dette ved Pro Cantukoret, som ved indgangen til det nye år har fået en ny dirigent Erik H. A. Jakobsen. Efter koncerten er der kranselæggelse ved stenen ude foran kirkedøren og der bydes på et glas vin og lidt snacks i våbenhuset.

## Tiden, hvor blev den af?

Fredag d. 20. april kl. 16.00 bliver tiden taget under behandling af teaterskolen Spektaklet, musikskolen, Midtfnys drengekor og Ringe kirkes Spire- og Juniorkor. Forestillingen begynder ved Kulturhuset. Derfra bliver pu-

blikum delt op i tre hold og sendt ud til tre stationer biblioteket, kirken og biografen for igen at slutte fælles i Kulturhuset. Tiden står stille, den flyver, den er evig, der er en tid til alting. De 10-18 årige aktører præsenterer forestillingen *tid- tør op efter dig hvis du spilder*. Arrangementet forventes at vare ca. 2 timer.

## Ældreudflugt

**Søndag d. 27. maj kl. 10.00**

Vi mødes til gudstjeneste kl. 10. Derefter går turen i bus ud i det blå! Middag et

hyggeligt sted, og senere kaffebord. Hjemkomst ca. kl. 17.30. Prisen er 150 kr. pr. person.

Tilmelding til kordegn Aksel Krogenlund Larsen tlf. 6262 1526/ akkl@km.dk

## Konfirmationer i Ringe

Tingagerskolen:	1. søndag i maj	kl. 10.00 el. kl. 9.30 og kl. 11.15.
Friskolerne:	St. Bededag	kl. 10.00
Nordagerskolen:	2. søndag i maj	kl. 9.30 og 11.15

## Kirkebil

**Bestilling af kirkebil** til og fra gudstjenester/koncerter i kirken, gudstjenester på Tingager Plejehjem og arrangementer i Præstegården samt i Sognegården kan bestilles senest dagen før og helst inden kl. 18 på tlf. 62 62 22 60 (Mette's Taxi).

## Navnestof

### Døbte

29/10 Merle Marie Nielsen  
29/10 Nohr Emil Schulz Mikkelsen  
19/11 Julie Falck Karlsson  
26/11 Malte Straarup Andersen  
26/11 Astrid Kvistgaard Laursen  
3/12 Kristian Loft Enevold Nielsen  
3/12 Ellen Loft Enevold Nielsen  
3/12 Magne Kirk Tangaa  
14/1 Elias Dal Schnefeldt  
28/1 Phillip Kuld Axelsen  
18/2 Christopher Løvfold Grønfeldt

### Viede

11/11 Linda Rønager og Lars Olesen

## Begravede/bisatte

27/10 Knud Andersen  
1/11 H Børge Andersen  
6/11 Clara Bjernemose Pedersen  
7/11 Anton Peder Nielsen  
11/11 Jørgen Møller Nielsen  
25/11 Peter Martin Nielsen  
5/12 Tove Jensen  
19/12 Inge Rasmussen  
21/12 Annie Birgit Lohmann  
28/12 Jørgen Kokkendoff Johansen  
11/1 Poul Wenzel Tørnøe  
13/1 Ole Birkelund  
20/1 Thorkild Bonde Jensen  
24/1 Inge Lise Jensen  
8/2 Lis Hansen  
15/2 Anders Frede Juul  
16/2 Helga Pedersen  
17/2 Palle Stolberg Jensen  
20/2 Erik Christoffersen

## Mobile Pay

Det er nu muligt at betale med Mobile Pay til Ringe Kirke.

Det kan fx bruges til kirkebøssen og koncerter med entre.

Nummeret er 2160 7385.

## Ringe Kirkes besøgsgruppe

Interesserede, der ønsker at få besøg, eller som måske kunne tænke sig at blive besøgsven, er velkomne til at kontakte: Karen Blauenfeldt Dam, tlf. 62 62 41 45.

**Lørdagsdåb** Der er lørdagsdåb på følgende datoer i den kommende periode:  
Den 31. marts, den 16. juni og den 25. august kl. 11.

## Leje af Sognegården

Sognegården udlejes til sammenkomster eller receptioner efter kirkelige handlinger afholdt i Ringe Kirke eller Ringe Kapel. Kontakt kirketjeneren eller kordegnen. Du kan se mere info på [www.ringekirke.dk](http://www.ringekirke.dk)

## Opslagstavlen

*For nærmere info, se tidligere udsendt aktivitetskalender (findes også i våbenhuset og på kirkekontoret) eller på hjemmesiden [www.ringekirke.dk](http://www.ringekirke.dk)*

21. marts	kl. 10.00	Babysalmesang (bemærk tidspunkt, forkert i kalenderen!)
21. marts	kl. 16.30	Cykelgudstjeneste (bemærk ændring af dato)
3. april	kl. 17.00	Gud og spaghetti
11. april	kl. 17.00	Gud og spaghetti
19. april	kl. 17.00	Gud og spaghetti
20. april	kl. 16.00	4-bens samarbejde med børn og unge
25. april	kl. 17.00	Børnekoncert Engle
4. maj	kl. 19.30	Befrielseskoncert
10. maj	kl. 10.00	Kr. Himmelfartsdag med nordiske korsangere
21. maj	kl. 14.00	2. Pinsedagsgudstjeneste i Kværndrup
27. maj	kl. 10.00	Ældreudflugt
14. juni	kl. 18.00	Grillaften
13. august	kl. 19.30	Sæsonstart Gospelkoret
20. august	kl. 16.00	Sæsonstart Ringe Kirkes Juniorkor
21. august	kl. 10.00	Sæsonstart Babysalmesang
21. august	kl. 16.00	Sæsonstart Ringe Kirkes Spirekor
31. august	kl. 19.30	Open By Night

*Ret til ændringer forbeholdes.*

# Gudstjenesteliste april – august 2018

1. april	<i>Påskedag</i>	KBD	10.00	
2. april	<i>2. påskedag</i>	LKA	10.00	
3. april		KBD	17.00	Gud & spaghetti
8. april	<i>1.s.e.påske</i>	LKA	10.00	
11. april		KBD	17.00	Gud & spaghetti
15. april	<i>2.s.e.påske</i>	LKA	10.00	
19. april		KBD	17.00	Gud & spaghetti
22. april	<i>3.s.e.påske</i>	KBD	10.00	
26. april		KBD	17.00	Aftensang i Sideskibet
27. april		KBD	10.00	Konfirmation Friskolen
29. april	<i>4.s.e.påske</i>	KBD	10.00	Kirkekaffe
6. maj	<i>5.s.e.påske</i>	LKA	10.00	Konfirmation Tingagerskolen
10. maj	<i>Kr. Himmelfart</i>	LKA	10.00	Nordisk kirkesanger festival
13. maj	<i>6.s.e.påske</i>	LKA	9.30	Konfirmation Nordagerskolen
13. maj	<i>6.s.e.påske</i>	KBD	11.15	Konfirmation Nordagerskolen
20. maj	<i>Pinsedag</i>	LKA	10.00	
21. maj	<i>2. pinsedag</i>	KBD/-LKA	14.00	Friluftsgudstjeneste Bakkelunden, Kværndrup
27. maj	<i>Trinitatis søn.</i>	LKA	10.00	Kirkekaffe og Ældreudflugt – se omtale i bladet
3. juni	<i>1.s.e.trinitatis</i>	KBD	10.00	
10. juni	<i>2.s.e.trinitatis</i>	KBD	10.00	
16. juni		LKA	11.00	lørdagsdåb
17. juni	<i>3.s.e.trinitatis</i>	LKA	10.00	
24. juni	<i>4.s.e.trinitatis</i>	LKA	10.00	kirkekaffe
1. juli	<i>5.s.e.trinitatis</i>	LKA	10.00	
8. juli	<i>6.s.e.trinitatis</i>	KBD	10.00	
15. juli	<i>7.s.e.trinitatis</i>	KBD	10.00	
22. juli	<i>8.s.e.trinitatis</i>	KBD	10.00	
29. juli	<i>9.s.e.trinitatis</i>	LKA	10.00	kirkekaffe
5. august	<i>10.s.e.trinitatis</i>	LKA	10.00	
12. august	<i>11.s.e.trinitatis</i>	LKA	10.00	
19. august	<i>12.s.e.trinitatis</i>	KBD	10.00	
25. august		KBD	11.00	lørdagsdåb
26. august	<i>13.s.e.trinitatis</i>	KBD	10.00	kirkekaffe
31. august		LKA	21.30	Open by Night

LKA: Lene Kjær Andersen  
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

*Ret til ændringer forbeholdes*